

intellectum  
intellectum

## Συνοψεις Η Δίνη της Καθημερινότητας του Βίκτωρα Τσιλώνη\*

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο πλέον τεύχος του περιοδικού Intellectum. Ο καιρός κύλησε, όπως πάντα, γοργά και αδυσώπητα από τα μέσα Ιουλίου 2006, όταν δηλαδή κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος αυτής της «νέας» εκδοτικής μας προσπάθειας. Όλοι οι συντελεστές θέλαμε διακαώς το δεύτερο τεύχος να εκδοθεί αρκετά συντομότερα και συνάμα να είναι ποιοτικά καλύτερο από το προηγούμενο. Αναμφίβολα δεν καταφέραμε τον πρώτο μας στόχο αλλά ελπίζουμε ότι επιτεύχθηκε ο δεύτερος.

Η δίνη της καθημερινότητας οδήγησε τις ζωές όλων μας σε πλήθος γραφειοκρατικών και άλλων σκοπέλων, οι οποίοι επιβράδυναν αναπόδραστα αλλά και μάλλον υπερβολικά τόσο την έκδοση του παρόντος τεύχους όσο και τη σύσταση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Intellectum, σε μια εποχή όπου οι ανατρεπτικές εξελίξεις στα ΜΜΕ μας ειδοποιούν ίσως για το τέλος του έντυπου λόγου όπως παραδοσιακά τον γνωρίζαμε.

Εν τω μεταξύ βέβαια πολλά και σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα επιχειρώντας να κλονίσουν τη μικρή, ατομοκεντρική και ασήμαντή μας καθημερινότητα, όπως η εισβολή στο Λίβανο, η συνεχιζόμενη αιματοχυσία στο Ιράκ και η εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν, η νέα έκφανση του αιώνιου εκπαιδευτικού προβλήματος με το νέο νόμο-πλαίσιο, οι κλιματικές αλλαγές εξαιτίας της ρύπανσης του πλανήτη, οι



\* Αρχισυντάκτης  
του περιοδικού Intellectum

Το δεύτερο τεύχος  
επιχειρεί να  
προσφέρει μια  
ενδεδειγμένη  
παρουσίαση  
ποικίλων θεμάτων  
σε μια εποχή  
οπού όνειρα  
και προσδοκίες  
φαίνεται να έχουν  
συρρικνωθεί  
επικίνδυνα μέσα σε  
μικρές βαλίτσες  
μιας «Μεγάλης  
Συμφωνίας»

τουλάχιστον 1248 ευρωπαϊκές πτήσεις της CIA, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων κ.ά.

Το δεύτερο τεύχος του Intellectum που κρατάτε στα χέρια σας επιχειρεί να λάβει υπόψη του τα συμβαίνοντα αλλά και να προσφέρει μια ενδεδειγμένη παρουσίαση ποικίλων άλλων θεμάτων σε μια εποχή οπού όνειρα και προσδοκίες φαίνεται να έχουν συρρικνωθεί επικίνδυνα μέσα σε μικρές βαλίτσες μιας «Μεγάλης Συμφωνίας» (Super Deal).

Σταχυολογώντας από το πλούσιο υλικό αυτού του τεύχους, ξεχωρίζει κανείς τη συνέντευξη με τον καθηγητή Ρίτσαρντ Κάτουλα για την τέχνη της πολιτικής επικοινωνίας, τις απόψεις του Κωνσταντίνου Μελισσά και του Διαμαντή Κρυωνίδη για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, το άρθρο του Δρ. Χαράλαμπου Τσέκερη για την επιστημονική ταπεινοφροσύνη, το λόγο του καθηγητή στην Οξφόρδη κ. Άγγελου Χανιώτη για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και φυσικά τις εισηγήσεις εξεχουσών προσωπικοτήτων της πανεπιστημιακής κοινότητας για την παιδεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα του ομίλου Αριστερά Σήμερα (ΑΡ.ΣΗ.) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο 2006.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον καλλιτέχνη Δημήτρη Καρλαφτόπουλο για την ευγενική του χειρονομία να μας επιτρέψει να ανατυπώσουμε το έργο του στο εξώφυλλο του παρόντος τεύχους.

Ως το επανιδείν, Καλή Ανάγνωση!